

Fastlagen.

Nu på söndag firar vi fastlagssöndagen. Det var dagen då Jesus och lärjungarna började vandrigen upp mot Jerusalem och därför är söndagens tema "Kärlekens väg". Fastlagen är tre festdagar innan fastan och börjar med fastlagssöndagen. Förr förberedde man sig på de tre dagarna, med att äta upp sig innan den 40 dagar långa fastan. Fastlagen avslutas på fettisdagen som firas genom att äta fastlagsbulle eller semla.

Fastan kan vara en tid då vi söker Guds väg, som inte sällan går på tvärs med våra planer och framtidsdrömmar. Det blir tydligt i söndagens text (Mark 10:32-45). På väg upp mot Jerusalem talar Jesus om sin kommande död. Lärjungarna är fyllda av oro, men inte mer än att de är uppfyllda av sina egna drömmar om framtiden. Där ryms inte nederlag, lidande eller död. Utan istället tillväxt och framgång: *"Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet..."*

Vart är vi på väg?

Sigge Deminger som jag skrev om i förra veckobrevet menar att frikyrkan spelat ut sin roll. Jag avslutade brevet med orden: *"En sak kan vi vara överens om; den frikyrka som vi idag känner, kommer att vara något annat imorgon, på många plan"*.

Hur kommer vår församling och kyrkobyggnad att se ut om 10 år? I årsmötet lyfte jag möjligheten, att framtiden ligger i våra händer. Så, vad har Gud för planer med oss?

"Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig." (Jer. 29:11-13)

Hur ska vi förvalta det "brinn"/engagemang, som så många bland oss, lagt ner under alla år i Vasa? (Jag glömmer aldrig Karins bullar och pepparkakor.)

Hur ska vi förvalta de röda tegelväggar, som i 133 år, med sina stolta tinnar, sträckt sig mot skyn vid Vasastrand?

Vad har Gud för planer med sin församling vid Vasabron? Och vilka drömmar och tankar har vi? Går vi i takt med Gud eller har vi hamnat efter eller sprungit i förväg?

Som kommande söndags text antyder är det inte helt enkelt att navigera i samspelet mellan Guds väg och våra egna ambitioner och rädslor.

Spännande samtal väntar.

Vi hade ett bra årsmöte i lördags och en kärnfull årshögtid i söndagens gudstjänst. Orgeln Fastighets AB, som nu tagit över efter framlidne Stieg Ekström har ändrat förutsättningarna för vår ombyggnad. Den motion som inkom till årsmötet med förslag på försäljning av hela Vasakyrkan, bordlades av årsmötet.

Till detta veckobrev bifogas P-O Esbjörners *"Sammanfattning av Ekströmsprojektet"* och *"Protokollsutdrag från årsmötets protokoll 2023, ojusterat."*

Två texter som ger ett bra inspel till de samtal vi i församlingsledningen, önskar att alla i församlingen nu ska bli en del av. Vi uppmuntrar Basgrupper att samlas och samtala om våra framtidsfrågor och be om Guds ledning. Låt oss när vi samlas i andra sammanhang, be och samtala. Skriv gärna ner tankar och synpunkter. Även om du sitter själv på din kammare så är dina tankar inte mindre värda. Delge mig gärna de som kommer fram i gemensamma och enskilda samtal med Gud och varandra.

Tre kommande **församlingsmöten** är inplanerade, för att föra processen vidare: 26 februari, 12 mars och den 2 april. Välkomna med i samtal och bön, pastor Martin.

PS. **Närområdesträffar:** Söndag 26 februari 18.00. Temagudstjänst om klimat och miljö i BK med Lena Bergström. Måndag 27 februari 15.00 i BK. Samtal om klimat och miljö med Lena Bergström. Tisdag 28 februari 18.30 "En kyrka i sin tid" i Betaniakyrkan. DS.