

VECKOBREV TILL VASA.

Vecka 17, onsdag 26 april 2023

För vems skull gör vi det vi gör?

Är det vi som håller Gud och församling under armarna, eller är det Gud och hans församling som bär oss? När jag läser Magnus Malm's kulturessä i Dagen den 13 april, gör sig frågan påmind. Malm säger: *"Att gå från att vara mottagare av Anden till att bli producenter av andlighet ligger nära det religionshistoriker kallar magi."*

På 70-talet händer något med frikyrkorörelsen utifrån ett bibelord i 2 Krönikeboken 7:14: *"Men om mitt folk... ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig... så vill jag höra det... och skaffa bot åt deras land."*

Omvändelsen är central och Jesu undervisning sammanfattas i: *"Omvänd er. Himmelriket är nära."* Men det ligger nära till hand för en försåtlig tanke: *"Om vi gör så här... kommer Gud att göra detta."* Om vi tror eller gör på ett visst sätt kommer Gud att göra det vi vill.

När vi ber för lite, tror för lite, offerar för lite, evangeliserar för lite, har för lite diakoni... så resulterar det i att våra församlingar dör ut. Det låter rimligt men innebär ett sådant tänkande att det är ytterst vi som bär församlingen, och inte Gud?

Malm fortsätter: *"...effekten av dessa resonemang ... är att församlingen inte längre är en plats där vi kan sänka axlarna. ALLT HÄNGER PÅ OSS! Det ligger i vår hand att styra Gud åt rätt håll så att det inte går åt pipan. Människans djupt rotade benägenhet att placera sig själv i centrum tar sig alltså inte bara sekulära utan även mycket andliga uttryck."*

På vårt gemensamma seminarium förra lördagen i Hagakyrkan, gav Frida Blomberg oss en samtals fråga som dröjer sig kvar: *"Hur hittar sökarna i Örebro Jesus idag?"*

Det första jag tänker, är att frågan inte handlar om hur sökare ska hitta till en kyrka, utan till Jesus. Förr var focus att ta med människor till (väckelse)möten i en kyrka. Har kyrkan som lokal, en annan roll i sökares liv idag?

Det andra jag tänker är vad Malm pekar på: *"Att ... flytta initiativet från Gud till människan leder till en stor trötthet."* Vi måste låta initiativet och ansvaret ligga på Gud, så att vi inte själva *"blir producenter av andlighet."*

Om vi samlas till gudstjänster, bön, bibelstudier, för att påverka Gud. Få honom att göra det vi vill, är vi i gränlandet mellan tro och magi. Risken är att vi försöker övertala Gud om att göra det vi tycker är bäst.

Malm sammanfattar: *"Bibelns beskrivning av samspelet mellan Gud och människa kan sammanfattas i jazzmusikens grundmönster: call and response. Gud gör något och människan reagerar. Gud säger något och människan svarar... Så där håller det på, i alla tider. Samspelet mellan Gud och människa är en dans där Gud hela tiden tar första steget ... och människan ger sitt gensvar genom att följa. Det är därför, som Margareta Melin sa en gång för många år sedan, "det kallades evangelium för att det hade en lättande effekt på människor." Krampen släpper när vi släpper kylskåpet och börjar lyssna."*

Om vi inte samlas för att påverka Gud, samla poäng, vinna fördelar, varför samlas vi då? Uppenbarelsboken uppmanar oss om och om igen med följande ord: *"Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!"*

pastor Martin