

Behöver vi militärer som patrullerar i våra utsatta områden?

I nyhetsflödet den senaste tiden har regeringspartierna med sitt stödparti och socialdemokraterna gemensamt gått ut med att vi måste använda militära resurser i kampen mot gängen.

Magnus Malm skriver i Dagen den 29 september 2023, om en ny världsordning på 90-talet. Efter Berlinmurens fall fick vi i västvärlden en bild av att den gamla ordningen med väpnade konflikter vittrade bort. Istället såg vi en fredligare värld där utbytet av varor och tjänster skulle ersätta vapenmakten. En föreställning av att den fria handeln skulle göra Ryssland och Kina till demokratier. Malm citerar en ukrainsk journalist: "Ibland räcker det inte med att undvika ondskan. Ibland måste man konfrontera den ansikte mot ansikte."

Malm som tidigare i Dagen ställt frågor om hur ett icke-våldsmotstånd skulle ha sett ut i Ukraina, hakar på. Det måste finnas ett samspel mellan det öppna samtalet och ett tydligt motstånd, säger han.

Malm citerar Tomas Merton, ett citat från mitten av 60-talet då USA skakades av våldsamma raskravaller. Ett citat som är relevant mitt i gängkriminalitetens Sverige. *"Den brottslighet som bryter fram ur ghetton är bara en frukt av ett större och mer genomgripande våld: den orättvisa som tvingar människor att alls leva i ett ghetto..."*

...När ett system, utan att utöva öppet våld, tvingar människor att leva under förnedrande villkor, i hjälplöshet och misär som håller dem på en nivå av vilddjur snarare än människor, då är det helt enkelt våldsbaserat... ett orättfärdigt utövande av makt."

Regeringens sätt att bemöta gängen är fler poliser och hårdare straff. Men är detta inte maktlöst *"inför en kille som från början fått lära sig att han är lika värdelös som chanslös i det här samhället, och som inte är välkommen någon annanstans än i gänget."*

Vad innebär det att följa Jesus i vår polariserade värld? Malm citerar åter Merton: Vi behöver en kärlekens teologi *"som vägrar det onda som reducerar en broder till mordbenägen desperation"*. Vi kan inte nöja oss med tal om välgörenhet. Och säger Malm: *"det är inte soppköket som är den primära arenan för Guds möte med den nedtryckta människan – det är rättssalen... i ett system som är riggat till de rikas och mäktigas fördel kan kärlek inte bara handla om att ge de fattiga bröd så att de håller sig lugna. Det måste handla om att ge dem rättvisa."*

Mitt svar på frågan ovan: Fler poliser, strängare straff och militärer på våra gator, löser inte gängkriminaliteten. Desperationen de unga känner i förorten, lindras inte av hårdare tag. Vi har misslyckats med att bygga ett jämlikt och gott samhälle. Vi har en ung generation, som lever utan hopp och framtid. Vi har ansvar för det som sker.

Malm avslutar sin text: *"att följa Jesus ut ur vår komfortzon betyder att vi får syn på vår egen delaktighet i ett system som erbjuder skenbar trygghet för vissa och uppenbar otrygghet för andra. Det innebär en uppgörelse med en enögd teologi som bara ser den rånade vid vägkanten men aldrig ställer frågan vad som tvingar människor att bli rånare för att överleva (Luk 1025-37)."*