

Jesus skulle dödas i alla världar.

Jag var på release förra veckan, av boken "Tag av dig korset och följ mig." Blev guidad genom nya Immanuelskyrkan, här i stan. Välplanerade lokaler och en kyrksal som är helt stum. Anpassad till att fungera i vår nya digitala värld där ljudet anpassas för att redigeras av ettor och nollor, istället för att bäras av rummets akustik. En fantastisk kyrka, med en utsida, i avsaknad av yttre kristna attribut. En fasad som skulle kunna vara ett inspel i boktiteln ovan.

Josefin Arenius leder samtalet och författaren säger efter en stund. "Jesus skulle dödas i alla världar." Jag hajar till. Det finns ingen tid eller värld som vi känner till, där Jesus inte skulle dödas av oss människor, fortsätter han. Ibland kan jag fundera, tänk om Jesus levte idag. Vilka möjligheter att nå ut med budskapet. I en tid full av teknik, som vår egen. Men nej, Jesus är den andre, den annorlunda. Vår tid, eller vilken annan tid i historien, skulle inte stå ut med Jesus. Mörkret kan inte uthärda Ljuset, Jesus måste dödas. Men i döden bryter Jesus mörkrets berättelse, erbjuder oss att kliva in i en ny berättelse. En berättelse av hopp.

Har frikyrkan en framtid? En inte helt oväntad fråga, av Arenius. Dels för att författaren gjort filmen "Frikyrkans historia", men också därför att boken tar spjärn emot teologen och martyren, Dietrich Bonhoeffer's erfarenheter av en kyrka i en mörk tid. En kristen gemenskap som söker leva i efterföljelse, mitt under nazismens lockelser och hot. Kanske, kanske inte, men jag tror att en kristen gemenskap som söker följa Jesus har en framtid, svarar Fredrik.

Satt tidigare idag i en digital bokcirkel tillsammans med medarbetare i vår kyrka. Vi samtalade om Joels Halldorfs "Boken folk". Och som ofta, så tangerar samtalet vår framtid. Tänk om Arenius fråga är fel ställd? Vi kanske skulle fråga: *Hur kan vi forma en kyrka som lever i efterföljelse?* Läran och teologin har vi koll på men frågan vi borde ställa är: Hur följer vi Jesus i denna tid som är vår? En tid av krig, dödsskjutningar och våld. Hur lever vi berättelsen, där Ljuset övervinner mörkret?

Vet du inte varför ska du inte vara där.

I förra veckans Sändare (nr 41), under rubriken ovan, skriver Emanuel Karlsten; *"... varför har så många så svårt att hitta ett varför?"* Han fortsätter och tillåter sig till att vara lite självkritisk: *"Men kanske har det varit fel att tala om att kyrkor ska vara bra på internet. Kanske är det viktigaste budskapet i stället att just strunta i det – tills du vet varför: Vad ska det digitala tillföra till de övergripande mål din kyrka har?"*

Samtidigt som Karlsten talar om digitala media, talar han om kyrkans mål. *"Vad är dina mål? Din församlings mål? Hjälper internet dig att nå dessa mål? De där frågorna får förvånansvärt ofta otydliga svar."*

Jag återkopplar till samtalet mellan Josefin Arenius och Fredrik Lindé. Kan det vara så att vi ställer fel frågor? Ofta blir vi upptagna med tankar om hur många vi är, hur vi kan nå fler, vara relevanta. Utifrån Bonhoeffer erfarenheter borde vi kanske istället fråga oss: *Hur kan vi som kristen gemenskap tillsammans följa Jesus? Vara en motkraft mot vår tids destruktiva krafter. Hur följer vi världens Ljus?*