

## **Konsten att plantera en blomsterträdgård.**

I min första bibel finns en lapp inklistrad, "Gåva från Trollhättans församling". Jag minns det inte, men jag fick den när jag konfirmerades. På sidan av bladen har jag målat i olika färger. Uppifrån och ner, från vänster till höger. Så när jag håller den ihop slagen, med ryggen vilande i handen, finns det sträck i olika färger på bladkanterna. Olika färg för varje bibelbok, olika tjocka efter bibelns böcker. 66 böcker var det i bibeln på den tiden.

Varför skapar Gud? Jag föreslog i söndags att det var för att skaparen inte kan motstå det vackra och sköna. Allt skapat var mycket gott. Det var vackert och skönt. Är det därför vi dras till det vackra och sköna? Konst, musik, poesi, natur...

När Gud kommer till oss. Föds av kvinna, känd som Jesus från Nasaret. Säger han att hans uppdrag är att fullborda skapelsen, Joh. 17:4. Återförtrolla skapelsen, göra vackert det som blivit förvrängt, fult, bortvänt.

Denna återförtrollning når klimax när Jesus uppstår från döden. Så obegripligt, bortom alla kalkyler och matematiska ekvationer. Ny-levande andas han på de förbluffade, häpnade, tvivlade lärjungarna och säger: "Ta emot helig Ande". Precis som i skapelsens morgon andas Gud liv in i sin skapelse och vi "förtrollas"/ nyskapas av Jesu Ord. Vem kan förstå, omfamna detta mysterium. Gud planterar eller rättare sagt omplanterar sin blomsterträdgård. Det som blivit förvridit och nedtrampat, andas Anden sitt Liv in i.

Jesus gör oss till levande blomster i sin lustgård, till att blomstra. Men det är inte bara, att få växt i blomstren. I brevet till Efesierna manar Paulus de troende att bli rotade, stå fasta i den goda jorden, att blomma i Guds trädgård.

Hur kan du och jag blomstra? Hur får vi växter att "ta sig", att prunka i färger och frukter? Det första jag behöver om jag skulle försöka mig på en blomsterträdgård är att läsa på fröpåsarna. Annars är jag ganska så "körd" i trädgården.

Jag visste om möjligt ännu mindre om lustgårdar när jag fick min första bibel. Men någon stans hade jag snappat upp att det var bra att läsa bruksanvisningen. Är det inte just detta bibeln är. Berättelsen över hur Gud skapar och formar sin blomsterträdgård. Det går ju inte riktigt så bra, kan jag tycka. Men Jesus ger inte upp. Han stiger på nytt in i trädgården, vid vår tideräknings början. Nyskapar/omskapar, andas sitt liv, sin Ande in i skapelsen.

Och han bjuder oss att vara med, att rota oss i det som sker. Jag tänker att det skulle underlätta för oss om vi mer levde i berättelsen. Om vi skrynklade bibelns blad, till dess de var oss bekanta. Vi kanske åter behöver färglägga bladkanterna i vår bibel. Kanske köpa en ny med större text, så att vi lättare kan följa texten. Lära känna Amos och profeterna. Låta psaltarens böner involveras i tvivel och frågor, hopp och framtid. Berättelsen i bibeln har, tänker jag, mycket att lära oss alla, som vill odla en blomträdgård. Vara en planta som finner djupet och näringen där hon står.

Fortsatt god sommar, pastor Martin

Nu på söndag, 9 juni, firar vi gudstjänst på Uskavi. Den 16 juni gudstjänst i Vasa och från den 23 juni har vi gemensamma gudstjänster med Ekumeniakyrkorna i stan.  
Torsdag 27 juni 18.00 hälsar familjen Almquist oss välkomna på sommarsamling.

## Byggnytt i Vasa vecka 23, 2024



På taket läggs nu regler och snart blir det ett nytt tak, ovanpå det gamla. Arbetet flyter på och börjar komma in i rutiner, även om det är olika delar i kyrkan och byggnaden, som är aktuella.

Under taken, så fortsätter vi i församlingen och träffas på olika sätt. I söndags samlades vi till gudstjänst, med kören som inramning. Den högra bilden är från missionsmötet, som den gemensamma missionsgruppen ordnat kring Ecuador och projektet "Vingar till frihet".

Från och med helgen kan vi inte längre räkna med att ha tillgång till hissen. Arbeten kring hissen och förberedelse för en ny hiss, sätts igång. Den, just nu, enda handikapptaletten, som finns i källarvåningen, kan därför inte nås med hiss.

Den 18 juni planeras en flytt av träden ut mot Östra bangatan. Då kommer parkeringen vara helt avstängd.

*Guds välsignelse och hälsningar från ordförande och informationsgruppen.*